

Sinterklaasliedjes

Van: Paul Passchier en Thedo Keizer. Uit: 'Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet'; Ploegsma (2014).

Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet

Sinterklaasje,
kom maar binnen met je Piet,
want we zingen allemaal blij een lied.

Misschien heeft u wel even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.

Kom dan maar even bij ons aan
en laat uw paardje maar buiten staan.

En we zingen en we springen
en we zijn zo blij,
en we dansen samen,
zij aan zij.

En we zingen en we springen
en we zijn zo blij,
en we dansen samen,
zij aan zij.

Zie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas,
Ik zie hem al staan.

Daar huppelt zijn paardje
het dek op en neer.
Daar waaien de wimpels
zo mooi heen en weer.

Kijk, Piet staat te lachen
en roept naar de kant:
'Ik heb genoeg lekkers
voor heel Nederland!'

O lieve Sint Nicolaas,
kom ook eens bij mij.
En rij toch niet stilletjes
ons huisje voorbij.